



Samen met de Bibliotheek organiseert de Huiskamer een bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in lezen en die het leuk vindt samen met anderen leeservaringen te delen en hier verder op in te gaan.

Leesclubs zijn groepjes mensen die bij elkaar komen om boeken te lezen en te bespreken. Dat is in feite wat het is. Gewoon omdat ze dat leuk vinden, niet meer en niet minder. Je komt een keer in de zoveel tijd bij elkaar om een boek dat iedereen dan gelezen heeft te bespreken.

Er zijn allerlei soorten leesclubs denkbaar, bijvoorbeeld op basis van leeftijd, interesse of soort van boeken die er besproken worden: historische romans, buitenlandse literatuur, streekromans, boeken over de oorlog, science fiction enz. De deelnemers bepalen dit zelf in onderling overleg.

Waarom zou je bij een leesclub willen? Misschien wil je nieuwe mensen leren kennen of lees je graag maar vind je het prettig een soort stok achter de deur te hebben dat je de boeken ook echt leest. Of zoek je wat meer verdieping in het boek, die je krijgt doordat boek en schrijver tijdens zo'n bijeenkomst uitgebreid besproken worden.

De boeken die je gaat lezen, hoeft je niet zelf aan te schaffen. De bibliotheek zorgt ervoor dat het boek dat gelezen en besproken wordt, voor alle leden van de leesclub beschikbaar is. De kosten hiervan worden het eerste jaar betaald door de Huiskamer.

We nodigen iedereen die geïnteresseerd is dan ook uit om op:

9 oktober om 19.30 uur in Herberg de Remise

samen met ons van gedachten te wisselen hoe we dit initiatief verder kunnen uitwerken in Partij.

Met vriendelijke groet,

Bibliotheek Gulpen: Anouk Gielgens

Huiskamer Partij: Pierre Mobers en Hans Anneveldt